

NIELS RYBERG



Jens Juels maleri af Niels Ryberg med sin søn Johan Christian og svigerdatter Engeleke, født Falbe (Det Rybergske familiebillede), 1797. Frederiksgave ses i baggrunden. Statens Museum for Kunst.

Initiativrig købmand

Niels Ryberg (1725-1804) prægede sin samtid og ikke mindst området her. Ryberg var en af datidens rigeste købmænd i København i den gyldne periode i 1700-tallet, hvor der var fred i Danmark. Danmark var neutral og blev en meget stærk handelsnation - ikke mindst drevet af slavehandlen. Også handlen mellem Island, Færøerne og Danmark var ikke mindst Niels Rybergs fortjeneste. Han var en af de ledende personer blandt datidens købmænd.



Hagenskov og Dreslette kirke

Her på egnen satte Niels Ryberg et stort aftryk. Han købte Frederiksgave, som senere blev til Hagenskov. Hovedbygningen er opbygget i Rybergs periode og den flotte røde Dreslette Kirke er ombygget af Ryberg, hvor han og familien også har et familiegravsted.



Dreslette kirke var oprindeligt en romansk kirke fra 1100-tallet og senere udbygget med sengotisk tårn og våbenhus. I anden halvdel af 1700-tallet blev konferensråd Niels Ryberg ejer til den nærliggende Frederiksgave, som Dreslette kirke hørte under. Han lod kirken ombygge i 1785-87, hvor det sengotiske tårn og våbenhus blev nedrevet og det nuværende tårn opført. Tårnet har tre stokværk og en platform øverst, hvorfra der er en glimrende udsigt over landskabet.

Foregangsmand

Ryberg var optaget af samfundets økonomi og bl.a. optaget af at modvirke fattigdom og hjælpe fattige, syge, svage og hjælpeløse.

Niels Ryberg var efter datidens forhold moderne. Han ophævede hoveriet, udskiftede jordene, hjalp unge landmænd i gang, sørgede for at der blev bygget møller og skoler, lønnede distriktslæge og jordemor.



Kobbethuset. Det gamle porthus for enden af Egeallé, der fører ind til godset Hagenskov

Nedturen

Niels Rybergs eneste søn Johan Chr. Ryberg arvede og fortsatte handelsvirksomheden, men gik fallit i forbindelse med statsbankerotten i 1813 og senere økonomiske uheld, hvorefter staten overtog Frederiksgave.



Grevinde Danners hus på Slots Allé. Her boede den borgerlige Louise Rasmussen, som senere blev Kong Frederik den syvendes hustru. Kongen opholdt sig ofte på Hagenskov (Frederiksgave)



Fangehullet på Hagenskov. Ærkebiskop Jacob Erlandsen blev i 1259 fængslet på Hagenskov efter stridigheder med kong Christoffer (1219-1259)

Se oversigtskortet.